

Afsynges acapella til Jyderup sangkors juleafslutning 2018

Mel; Højt fra træets grønne top.

1.
I september mødes vi, sommertøjet bæres.
Julesange findes frem, nu skal de jo læres.
Julen hurtigt komme kan,
Og så synger alle mand,
Julens glade sange,
Rigtig mange gange.
2.
I en stjerneregn af sne – Julehymnesangen,
Og the Babe in Bethlehem, meget høj i klangen.
Carol of the bells and then,
Den med glæden går igen,
Jul er noget særlig,
Julefreden herlig.
3.
Synger Mary did you know, 11sider noder,
Vi komikken godt kan se, rundt I dem vi roder.
Men det store under sker,
På A5 vi nu den ser,
Om no'en år vi byde,
Dejlig vil den lyde.
4.
Melodien som blev væk, for de gæve mændere,
Det er jo et fænomen, som vi alle kender.
Men når de får sangen lært,
Skønt det er en smule svært,
Det så dejligt lyder,
Pigerne det nyder.

5.



Brede ribben – navlen ind, give kraft til kroppen,

Det er hvad sopranner må, for at nå til toppen.
Gabe – snorke, det forstå's,
At det høje G skal nå'es,
Og det kan skam nytte,
Vi med glæde lytte.

6.
Alterne går lidt i bund, ta'r de lave toner,
Men i højden kniber det, for de glade koner.
(undskyld damer, men det skal jo rime)
"Knib nu bare jeres krop,
For så når I nok derop,"
Ulla slidsomt øver,
Vi ihærdigt prøver.

7.
Klædt i sort og rødt og hvidt, dagene er nået,
Lidt forskellig udfald med, hvordan det er gået.
Men vi føler os tilpas,
Og vi gi'r den så lidt gas,
Puplikum de kære,
Med applaus os ære.

8.
Ulla du er musikalsk, alting kan du høre,
Og moment af skønsang kan, glimtvis nå dit øre.
Tak fordi du er os tro,
Tak for en sæson så go'.
Nu vil ferien kalde,
GLÆD'LIG JUL TIL ALLE.

